

Hoe om te gaan met mijn broeder of zuster?
Serie: Wat leerde Jezus ons eigenlijk?

Vandaag hebben we het begin van het nieuwe seizoen van Jefta gemarkeerd. En dat is net als oud/nieuw, het is altijd een beetje een gecreëerd moment

We zijn op 1 juli, na de corona-pauze, alweer opgestart, in aangepaste vorm. Vandaag starten we dus het nieuwe seizoen en eigenlijk verandert er niet zo veel. Het belangrijkste dat verandert is dat de vakantieperiode voorbij is.

Maar weet je, eigenlijk vieren we vandaag dat we *gemeente* zijn met elkaar. We vieren dat we een gemeenschap vormen, waarin we het leven, lief en leed, delen. We zijn broers en zussen van elkaar, omdat we dezelfde God als Vader hebben.
We zijn leerlingen van Jezus!

Het bijzondere van gemeente-zijn is dat allerlei verschillen die in *het normale leven* wel bestaan, niet bestaan. Iedereen is welkom en het doet er niet toe of je metselaar bent, onderwijzer, of directeur. Misschien heb je geen beroep, ben je werkloos, of heb je nooit de kans gehad om je te scholen. *Het doet er niet toe*. De gemeente is niet de plaats waar status of aanzien van belang is. Dat maakt de gemeente *een hele bijzondere plaats*.

Ik had het er van de week met Marina over. De preekserie heet: *wat leerde Jezus ons eigenlijk?*

En Marina zei: wat leerde Jezus ons eigenlijk over gemeente-zijn?

En we hadden het er even over. En al gauw kwamen we erachter dat Jezus niet zoveel over gemeente-zijn heeft gesproken...

Er was ook nog geen gemeente...

Jezus richtte zich vooral tot zijn leerlingen, 12 mannen.

Een soort huisgroep zou je kunnen zeggen.

Een gemêleerd gezelschap: Er zaten vissers bij, maar er zat ook een tollenaar/belastingontvanger bij.

De eerste Bijbeltekst waar Marina en ik aan dachten, in relatie tot gemeente-zijn, was deze tekst uit Matteus 16:

Matteus 16

13Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' 14Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' 15Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' 16'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. 17Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.'

We zien hier een paar belangrijke dingen:

- In vers 18 staat dat Petrus een belangrijke rol speelt bij de bouw van de kerk.

We weten natuurlijk dat op de Pinksterdag, na de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus, er 3000 mensen tot geloof zijn gekomen en zich hebben laten dopen.

En dat was naar aanleiding van een preek vanPetrus!

Petrus preekte nadat hij vervuld was met de Heilige Geest. *'jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen'*. Jezus bouwt zijn kerk samen met mensen, vol van de Heilige Geest.

- De kerk wordt gevormd door mensen die geloven dat *'Jezus de messias is, de zoon van de levende God'*

Dat staat in vers 16

- Vers 18: het is *'mijn kerk'* – de kerk van Jezus – van niemand anders!! – en dan die prachtige belofte: *'de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen'*

We zien dus:

De kerk is een wonder van de heilige Geest.

De kerk bestaat uit mensen die belijden dat Jezus de zoon van de levende God is.

De kerk is een plaats van Leven (*'de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen'*)

De kerk, de gemeenschap van gelovigen, behoort Jezus toe...

Het is *zijn* kerk!

Verder zegt Jezus niet zoveel over de kerk. Ik kan me zelfs geen rechtstreekse verwijzingen voor de geest halen met betrekking tot de kerk. Maar indirect zegt Hij wel veel. Niet zozeer over de organisatie van de kerk. *Over een bestuur, oudsten, een voorganger...daar zegt Jezus niets over.*

Jezus is vooral bezig met zijn groep van 12 discipelen. Hij leert hen vooral om te vertrouwen op God.

Hij leert hen vooral om te luisteren naar de stem van de heilige Geest. Vlak voor zijn sterven zegt Hij het volgende tot zijn leerlingen:

Johannes 14

²⁵*Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.* ²⁶*Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.*

²⁷*Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.* ²⁸*Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.* ²⁹*Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.* ³⁰

Jezus vertelt zijn leerlingen dat de Heilige Geest alles duidelijk zal maken.

Gemeente-zijn heeft alles te maken met luisteren naar de stem van de Heilige Geest, luisteren naar Gods stem.

Maar hoe hoor ik hem dan? Zul je misschien afvragen....

Ik zeg altijd: *'de heilige Geest fluistert in je gedachten.'*

Als ik nadenk over iets waarover ik pieker, vraag ik de Heilige geest om wijsheid. En vaak tijdens een wandeling of midden in de nacht, heb ik een gedachte of een idee over deze situatie. Of iemand zegt toevallig iets, waardoor ik inzicht krijg in 'mijn' situatie. Ik vind het belangrijk om te zeggen dat dit een heel normaal proces is. Bereikbaar voor iedereen.

En de heilige Geest fluistert altijd gedachten van vrede en gezondheid. Dat is logisch, want God is een God van vrede en gezondheid. Zelfs *correctie van God* is bemoedigend, omdat je de gezondheid en de vrede kunt ruiken. God is een God van hoop.

Eigenlijk kunnen we alles met God bespreken:

- *Wilt u me helpen met mijn studiekeuze Heer. Ik ben bang dat ik de verkeerde beslissing maak?*
- *Wilt u me helpen om er te zijn voor mijn vriend/vriendin die het moeilijk heeft?*
- *Hoe zal ik dat probleem op mijn werk aanpakken?*
- *Waar zal ik over preken?*
- *Ik voel me rot/eenzaam/verdrietig. Wilt u in mijn gevoel komen.*

Als we naar de stem van de heilige Geest luisteren, kunnen we alle praktische problemen van gemeente-zijn goed hanteren. De Heilige Geest geeft ons richting, speciaal voor onze situatie. Er is geen 'one size fits all' – geen recept voor gemeentezijn.

Jezus geeft wel instructie hoe we als broeders en zuster met elkaar moeten omgaan. En we zijn broeders en zusters van elkaar. Luister maar wat Jezus daarvan zegt:

Matteus 12

⁴⁷Iemand zei tegen hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.' ⁴⁸Hij antwoordde: 'Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?' ⁴⁹Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: 'Zij zijn mijn moeder en mijn broers. ⁵⁰Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.'

Wij zijn broeders en zusters van Jezus.

Wij zijn leerlingen van hem.

En ons verlangen is om *'de wil te doen van de vader in de hemel'*.

Wij zijn broeders en zusters, ook van elkaar...

Jezus geeft wel instructies over hoe broeders en zusters met elkaar omgaan, hoe leerlingen van Jezus met elkaar omgaan.

We kijken even snel: (dit zijn dus de broeder en zuster-teksten)

Matteus 5

²¹Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: "Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht." ²²En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen "Nietsnut!" zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie "Dwaas!" zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. ²³Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, ²⁴laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.

Jezus draagt ons op om onze geschillen bij te leggen. Dat vindt hij belangrijker dan onze offergave. Verzoen je met elkaar.

Matteus 7

¹Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. ²Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. ³Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? ⁴Hoe kun je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? ⁵Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Oordeel niet over een ander. Kijk eerst naar je eigen leven...
Neem verantwoordelijkheid over je eigen leven!!

Matteus 18

²¹Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' ²²Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.'

Vergeef elkaar...

Jezus heeft misschien net zoveel gezegd over gemeente-zijn.
Maar het is moeilijk genoeg:

- Verzoen je met elkaar (leg geschillen bij)
- Oordeel niet (neem verantwoordelijkheid voor je eigen fouten)
- Blijf elkaar vergeven...(zeventig maal zeven maal).

Laten we bidden:

- Dank dat we samen uw gemeente vormen
- We zijn uw leerlingen
- We willen ons ernaar uitstrekken om uw 'stem te verstaan'
- En we willen samenleven zoals u dat opdraagt:
'Verzoening zoekend'
'Niet oordelend'
'vergevende'

AMEN